

Ιησού! Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, «Ἐπειδὴ, αγοραστήκατε με τιμὴ, δοξάστε, λοιπὸν, τὸν Θεό με τὸ σώμα σας, καὶ με τὸ πνεύμα σας, τὰ οποία εἶναι του Θεοῦ» (1 Κορινθίους 6:20).

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Ζακχαίος ἀρχισε να κάνει καλά ἔργα ΜΕΤΑ την αναγέννησή του, «Καὶ ο Ζακχαίος, αφού σηκωθῆκε ὄρθιος, εἴπε στὸν Κύριο: Δες τα μισά ἀπό τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς, καὶ αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίω τετραπλάσια» (Λουκάς 19:8). Δεν έκανε αυτές τις αγαθοεργίες για να κερδίσει τη σωτηρία, αλλά για να δοξάσει τον Θεό και να εκφράσει τη χαρά και ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό.

Η αληθινή Βιβλική σωτηρία θα αλλάξει τον ἀνθρώπο ακριβώς τη χρονική στιγμή που αυτός γίνεται Χριστιανός. Ο Απόστολος Παύλος δέχθηκε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του Σωτήρα στο δρόμο προς την Δαμασκό (Πράξεις 9) και η ζωή του μεταμορφώθηκε εκείνη την ημέρα. «Ἐτι αντί να καταδίκει τον Χριστό, ἀρχίσε να Τον δοξάζει! Κατά συνέπεια, δεν ήταν τα καλά ἔργα στη ζωή του Παύλου που του εξασφάλισαν μια θέση στον Ουρανό. Η υποταγή και η πίστη του στον Χριστό σιγούρεψαν την μελλοντική του θέση στον Ουρανό.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να σωθούμε επειδή είμαστε απλά καλοί ή ακολουθώντας τους εκκλησιαστικούς τύπους ή επειδή γεννηθήκαμε σ' ἕνα «χριστιανικό θένος!» Άλλα πρέπει να αναγεννήσουμε με το «Άγιο Πνεύμα κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν γονυπετείς σκύψουμε το κεφάλι μας και την καρδιά μας μπροστά στον Παντοδύναμο Θεό και επικαλεστούμε το Όνομα του Χριστού για να σωθούμε. Η σωτηρία είναι για όλους τους ανθρώπους!» «Ἐπειδὴ με τέτοιον τρόπο αγάπησε τον Θεός τον κόσμο, ώστε ἐδώσε τον Υἱό του τον μονογενή, για να μη χαθεί κανένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή!» (Ιωάννης 3:16).

Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αν και η σωτηρία δεν αποκτάται με τα ἔργα, θα κερδίσουμε αιώνια βραβεία σύμφωνα

με την πιστότητα που δείξαμε στην υπηρεσία του Θεού και στο θέλημά Του κατά την διάρκεια της ζωής μας. «Καὶ δέστε, ἐρχομαι γρήγορα, καὶ ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω σε κάθε ἑναν ὅταν θα είναι το ἔργο του» (Αποκάλυψη 22:12). «Ἄν το ἔργο κάποιου που οικοδόμησε μένει, θα πάρει μισθό, αν το ἔργο κάποιου κατακει, θα ζημιωθεί, αιτός, ὅμως, θα σωθεῖ, αιλλά με τέτοιον τρόπο, σαν μέσα από φωτιά!» (Α Κορινθίους 3:14). Παραπήρημε επίσης ότι μπορεί να σωθείς και να πάς στον Ουρανό με λίγα ή δίχως βραβεία ζώντας απλά μια εγκεντρική ζωή.

Οφείλω επίσης να σε προειδοποιήσω ότι μπορεί να κάνεις καλά ἔργα, να μην καταλήξεις τελικά στον Ουρανό! «Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου, καὶ στο όνομά Σου εκβάλλαμε δαιμόνια, καὶ στο όνομά Σου κάναμε πολλά θαυμαστά ἔργα; Καὶ, τότε, θα ομολογήσω σ' αυτούς, ότι: Ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από Μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία!» (Ματθαίος 7:22,23). Η θιλβερή αλήθεια είναι ότι ο Θεός θα απορρίψει πολλούς επειδή ποτέ δεν είχαν μια προσωπική επαφή με Τον Θεό σύμφωνα με τους όρους Του. Τα καλά τους ἔργα τα αποκαλεί ανομία γιατί αιλαζονικά προσπαθούν να δικαιωθούν. Μπορείς να το κατανοήσεις αυτό; Γιατί δεν ἔρχεσαι στον Σωτήρα Χριστό και να εμπιστευτείς το ολοκληρωμένο Του ἔργο στον σταυρό του Γολγοθά για να λάβεις την σωτηρία. Οικοδόμησε τα βραβεία σου πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός! «Ἐπειδὴ, ο Υἱός τού ανθρώπου πρόκειται νάρθει μέσα στη δόξα τού Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του, καὶ τότε θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με την πράξη του!» (Ματθαίος 16:27). Εμπιστεύσου τον Ιησού Χριστό σήμερα! Σκύψε το κεφάλι σου και προσευχήσου ομολογώντας όλες τις ανάγκες σου στον Ιησού Χριστό τώρα! «Ἐπειδὴ, καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί!» (Ρωμαίους 10:13).

TJM

Το φυλλάδιο αφιερώνεται στη μνήμη της Annie M Gant  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ" - Τ. Θ. 1089 - WALKERTOWN, NC 27051 USA  
evangeliofos@gmail.com



**ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:** Πολλοί άνθρωποι, που είναι ειλικρινείς και έχουν καλές προθέσεις παρανούν το δόγμα της σωτηρίας. Μερικοί κοροϊδευτικά θέτουν το ερώτημα «**Να σωθούμε, αλλά από τι;**» Ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη έγκυρη πηγή που δίνει απάντηση σε τέτοια ερωτήματα. Να σωθούμε ή να γλιτώσουμε από τις αιώνες φλόγες της Κόλασης που περιμένουν όλους τους απίστους. «...όποιος, όμως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί...» (Ιωάννης 3:18). Ο Θεός έχει ήδη προκαθορίσει ότι όσοι δεν πιστεύουν στο δικό Του σχέδιο Σωτηρίας θα απορριφθούν από την παρουσία Του και θα ριχτούν στην Κόλαση με το διάβολο.

Ίσως να πεις ότι αυτό δεν είναι δίκαιο! Τι έκανα; Δεν είμαι δα και τόσο κακό! Ίσως σύμφωνα με τα κριτήριά μας ή με τις απόψεις που διαμορφώσαμε μετά από συγκρίσεις που κάναμε ο ένας με τον άλλον, να μην είμαστε πράγματι τόσο κακοί. Ωστόσο, με το μέτρο του Θεού, που είναι η πλήρης αναμαρτησία, εσύ και εγώ είμαστε και οι δύο αμαρτωλοί. Η Βίβλος μας διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί από την φύση μας. Τα σκυλιά

δεν πετούν όπως τα πουλιά και τα πουλιά δεν κολυμπούν όπως τα ψάρια. Είναι στη φύση ενός πουλιού να πετάει και παρομοίως του ψαριού να κολυμπάει... Ο άνθρωπος αμαρτάνει επειδή κληρονόμησε την αμαρτωλή φύση του Αδάμ. «Π' αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν» (Ρωμαίους 5:12).

Τώρα το ερώτημα που προκύπτει είναι «Πώς μπορούμε να σωθούμε από την κρίση του Θεού?» Ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων έκανε αυτήν την ερώτηση, και η απάντηση του Αποστόλου Παύλου ήταν σαφής «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου» (Πράξεις 16: 31). Ο Παύλος δεν παρουσίασε στο δεσμοφύλακα μια μακροσκελή λίστα από πράξεις που έπρεπε να εκτελέσει, αλλά απλώς του είπε να εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό. Εάν τα καλά μας έργα μπορούσαν να μας σώσουν, τότε δεν θα υπήρχε

λόγος ο Κύριος Ιησούς Χριστός να υποφέρει και να πεθάνει επάνω στον σταυρό. Άλλα και πάλι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι «Ο Χριστός πέθανε γιά να σώσει τους αμαρτωλούς».

**Όλες οι καλές σου πράξεις ποτέ δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν το χρέος των αμαρτιών σου** επειδή «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το χάρισμα, όμως, του Θεού είναι αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας» (Ρωμαίους 6:23). Το να πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει να έχεις πλήρη εμπιστοσύνη στο Πρόσωπό Του. Η Βίβλος αναφέρει στην επιστολή του Ιακώβου 2:19: «Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα διαιμόνια πιστεύουν, και φρίτουν». Τέτοιου ειδούς πίστη ή παραδοχή της ύπαρξης του Θεού δεν είναι η σάζουσα πίστη που περικλείει τον όρο εμπιστοσύνη.

Μπορεί να «**πιστεύεις**» ότι κάποιος άνθρωπος είναι ικανός να πιλοτάρει ένα αεροπλάνο γιατί τον είδες να το κάνει πολλές φορές στο αεροδρόμιο. **Ωστόσο, είναι ένα εντελώς άλλο θέμα να μπεις και να πετάξεις με το αεροπλάνο του!** Μόνο τότε μπορούμε να μαλήσουμε για πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του πιλότου όταν ανήμποροι πα ποθετούμε την ζωή μας στα χέρια του.

Ο θρησκευόμενος έλληνας «**πιστεύει**» στο ιστορικό πρόσωπο του Χριστού αλλά, **όπως ένας δύσπιστος θεατής στο αεροδρόμιο**, αρνείται να εμπιστευθεί την ζωή του στα χέρια κάποιου άλλου. Ο Ιησούς μας λέει, «**Έλατε σε Μένα...**», αλλά ο θρησκός άνθρωπος επιμένει να εμπιστεύεται τις δικές του μεθόδους συμπεριφοράς για να τον οδηγήσουν στον Ουρανό. Οι δικοί του τρόποι απόκτησης της Αιώνιας ζωής φαίνονται καλύτεροι σ' αυτόν παρά να στηριχτεί εντελώς στον Χριστό. «**Υπάρχει οδός η οποίη φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδοί θανάτου**» (Παροιμίες 16:25).

Οι ιεροτελεστίες της εκκλησίας και οι πράξεις καλοσύνης ίσως να φαίνονται ο δρόμος για της σωτηρίας, αλλά αυτό δεν ισχύει σύμφωνα με τα λεγόμενα της Αγίας Γραφής. Ο Ιησούς είπε «**Έγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή, κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου Εμούν**» (Ιωάννης 14:6). Τι νομίζεις για

τον εαυτό σου; Πιστεύεις και εμπιστεύεσαι τον Κύριο Ιησού; Ελπίζω να αναγνωρίζεις ότι «Επειδή, κατά χάρη είστε σωμένοι, διαιμέσου της πίστης, και αυτό δεν είναι από σας, **είναι δώρο Θεού, όχι από έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος**» (Εφεσίους 2:8,9). Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού!

**Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:** Ο άνθρωπος, έχει δυσκολία να δεχθεί το έλεος και τη συγχώρηση της αγάπης του Θεού εντελώς δωρεάν δίχως να προσπαθήσει «να κάνει κάτια για να κερδίσει την σωτηρία του. «...το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας» (Ρωμαίους 6:23).



Ωστόσο, εάν μια φωνή από τον Ουρανό μας έλεγε να διαλαύσουμε γονατιστά μία απόσταση δέκα χιλιομέτρων ή να προσφέρουμε το ποσό των χιλιών ευρώ στην εκκλησία ή να κάνουμε μια χειρονακτική εργασία ή κάτι που να είναι χειροπαστό, τότε εκατομμύρια ανθρώπων θα έσπευδαν για να «KANOYN» αυτές τις πράξεις για να αποκτήσουν την εύνοια του Θεού. Η συμμετοχή μας σε τέτοιου ειδούς πράξεις για την απόκτηση της σωτηρίας είναι πιο ευκολονότη για τον άνθρωπο παρά να την αποδεχθεί ως δώρο Θεού! Η λογική του ανθρώπου τον εξαναγκάζει να κάνει έργα για να λάβει τη συγχώρεση του Θεού, αλλά η λογική του είναι εντελώς αντιβιβλικός.

Πράγματι, η Αγία Γραφή μας δίνει την εντολή να κάνουμε καλά έργα, ΟΧΙ όμως για την απόκτηση της σωτηρίας αλλά για δύο άλλους λόγους. Πρώτον, «...για να δουν τα καλά σας έργα, και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς (Ματθαίος 5:16). Τα καλά μας έργα είναι η εξωτερική απόδειξη της εσωτερικής αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά, τη συμπεριφορά και τη ζωή μας. Ο βασικός σκοπός των καλών μας έργων είναι να φέρουν δόξα στο Όνομα του Θεού καθώς οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας βλέπουν σ' εμάς την αλλαγένη, την καινούργια μας ζωή που έχουμε με τον