

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΦΩΣ

«Στείλε το φως σου και την αλήθεια σου· αυτά ας με οδηγούν» (ΨΑΛΜΟΣ 43:3)

«Επειδή, δεν ντρέπομαι, βέβαια, το ευαγγέλιο του Χριστού· για τον λόγο ότι, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία...» (Ρωμ. 1-16)

Μη Φοβάσαι...

«Μη φοβάσαι, επειδή Εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάξεις, επειδή Εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα, σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης Μου» (Ησαΐας 41:10).



ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ - ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ...

Προσέξτε ότι αυτή είναι εντολή, όχι μιά συμβουλή! Ο Θεός μας θέλει να Τον εμπιστευθούμε, ασχέτως τις περιστάσεις ή τα προβλήματά μας. Σε οποιαδήποτε κατάσταση βρισκόμαστε, πρέπει να «αποβλέπομε στον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας...» (Εβραίους 12:2). Σαν άνθρωποι φοβόμαστε το άγνωστο, θέλουμε να γνωρίζουμε τα πως και τα γιατί. Αλλά έχουμε ανάγκη να γνωρίζουμε μόνον ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος, και ότι Αυτός εξουσιάζει.

Να θυμάσε ότι δεν είσαι μόνος! Εκείνος είπε, «Εγώ είμαι μαζί σου.» Ο Ιησούς είπε ότι Αυτός είναι

Συνέχεια στη σελ. 2η

Ο βασιλιάς που έχασε το θρόνο για ένα πιάτο φακής!

Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι που κυβερνούν τον κόσμο!

Για μέρες, τα ΜΜΕ λαιμαργα κατασπάραξαν κυριολεκτικά τον πανίσχυρο διοικητή του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν. Είδαμε στη μικρή οθόνη, τον 62χρονο μεγιστάνα, να μεταφέρεται με χειροπέδες στη φυλακή από αστυνομικούς, σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Ήταν αζύριστος, κουρασμένος, καταβεβλημένος, κυριολεκτικά ένα ράκος.

Κι εκείνη την ώρα, ασφαλώς θα σκεφτήκατε κι εσείς «τι είναι ο άνθρωπος»; Μια μέρα κυρίαρχος, πανίσχυρος, να κυβερνά πολλές χώρες του κόσμου με αλαζονεία και την άλλη να διαπομπεύεται ως ένας κοινός κακοποιός! Και, ακόμη, θα συλλογιστήκατε: Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι που κυβερνούν τον κόσμο! Άνθρωποι, που δεν έχουν τη δύναμη να ελέγχουν και να καθυποτάσσουν τα πάθη τους. Η ιστορία έχει καταγράψει τις αταξίες πολλών τέτοιων, που ο κόσμος τους θεωρεί μεγάλους. Ποιος δεν θυμάται τις αταξίες του Κλίντον, του Μιτεράν, του Μπερλουσκόνι...



Κι όλο αυτό το παγκόσμιο ρεζίλεμα και ο διασυρμός έγινε, γιατί ο Στρος Καν έχει ένα αχαλίνωτο πάθος για τις σαρκικές επιθυμίες. Κάποτε, σε ανύποπτο χρόνο, είχε κατονομάσει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα «Liberation», τα τρία αδύνατα σημεία του που ήταν «το χρήμα, οι γυναίκες και η εβραϊκότητά του». Ο Στρος Καν είναι ένας από τους ήρωες του βιβλίου Sexus Politicus των Κριστόφ Ντελουάρ και Κριστόφ Ντυμπουά που είχε κυκλοφορήσει το 2006 για να εικονογραφήσει το παραδοσιακά γαλλικό τρίπτυχο σεξ-έρωτας-πολιτική. Οι

Συνέχεια στη σελ. 3η

Γιατί ο Θεός Επιτρέπει Αθώους Ανθρώπους να Υποφέρουν;

Καθώς ρίχνουμε μια ματιά στον κόσμο μας σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που μας φαίνονται «άδικα». Κάποιος ρωτάει: «Αν ο Θεός είναι Θεός αγάπης, γιατί η γυναίκα μου να υποφέρει από καρκίνο; Πάντοτε στη ζωή της προσπαθούσε να κάνει το καλό...» Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι η ικανότητα της αντίληψής μας είναι περιορισμένη και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις δοσοληψίες του Θεού με τον άνθρωπο. «Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις του, και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του! Επειδή, ποιος, γνώρισε τον νοου του Κυρίου; Ή, ποιος έγινε σύμβουλός του;» (Ρωμαίους 11:33, 34).

Μερικές φορές, ο Θεός επιτρέπει τη θλίψη **ΓΙΑ Ν' ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ**. Οι άνθρωποι πάντα όταν έχουν δοκιμασίες στη ζωή τους στρέφονται στον Θεό. Γνωρίζω κάποιον άθεο ο οποίος δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα πνευματικά

πράγματα μέχρις ότου έπαθε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του. Κι ήταν εκεί, πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου που αναγκάστηκε να σταματήσει για να σκεφτεί και να κοιτάξει προς το Δημιουργό του. Δέχθηκε τον Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα, καθώς υπέφερε από τα τραύματά του.

Άλλες φορές πάλι, **Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ**. Ο απόστολος Παύλος είπε, «Γι' αυτό, αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρεις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στενοχώριες για χάρη τού Χριστού· επειδή, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός» (Β' Κορινθίους 12:10). **Η αρρώστια ή οι δοκιμασίες της ζωής μπορούν να φέρουν τον πιστό πιο**



κοντά στον Κύριο. Σε καιρούς ταραχής και θλίψης μπορούμε να αισθανθούμε το παρηγορητικό χέρι του Κυρίου και να Τον δούμε να αποκαλύπτεται σε μας κατά κάποιο ιδιαίτερο τρόπο καθώς Τον πλησιάζουμε διαμέσου της προσευχής!

Κι ακόμα, υπάρχει και τούτο. **ΟΛ' ΑΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ**. Ο Κύριος επιτρέπει τις θλίψεις για να χτίσει χαρακτήρα στα παιδιά Του. «Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχώμαστε στις θλίψεις· γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα» (Ρωμαίους 5: 3). Η θλίψη σφυρηλατεί χαρακτήρα.

Και τέλος, μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις **ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ**

Συνέχεια στη σελ. 4η

Μη Φοβάσαι...

Συνέχεια από σελ. 1η

μαζί μας, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Είναι μαζί μας είτε Τον αιθανόμαστε είτε όχι, είτε Τον λυπούμε είτε Τον δοξάζουμε. **«Εάν απιστούμε, Εκείνος ακόμη μένει πιστός: δεν μπορεί να αρνηθεί τον Εαυτόν Του.»** Ο Ψαλμός 139 μιλάει για την πανταχού παρουσία Του - **«Που να πάω από το Πνεύμα Σου; Και από το πρόσωπό Σου που να φύγω; Αν ανεβώ στον ουρανό, είσαι εκεί, αν πλαγιάσω στον άδη, νάσου εσύ..»** Πρέπει να μας παρηγορεί να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας σε κάθε πρόβλημα, κάθε δοκιμασία, κάθε άποψη της Χριστιανικής μας ζωής.

Μη στενοχωρίσε, μη απογοητεύεσε, μη συγχύζεσε, αλλά μάλλον τερμάτισε το φόβον σου! Θύμησε τον εαυτόν σου Ποιός ακριβώς είναι μαζί σου: **«Εγώ είμαι ο Θεός Σου.»** Το κάνει προσωπικό. Η μεγαλειότης Του, ο Βασιλιάς Ιησούς είναι ο Θεός σου! Υπάρχουν πολλοί θεοί στην γη που λατρεύοντε από εκατομμυρίους. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλώς ένας θεός, είναι ο



Θεός! Ο Δημιουργός των ουρανών και της γης έχει κάνει αυτή την υπόσχεση ειδικά σε σένα και μένα. Ένα αξίωμα του Χριστιανισμού είναι, **«γνωρίζουμε Ποιόν έχουμε εμπιστευθεί, και είμαστε πεπεισμένοι ότι Αυτός είναι ικανός..»** Το καταλαβαίνω ότι ωρισμένες καταστάσεις της ζωής μας τρομάζουν. Οι άνθρωποι ίσως μας απογοητεύουν κάποτε. Οι περιστάσεις ίσως μας προκαλούν την αμηχανεία. Αλλά ο Θεός δεν αποτυγχάνει - είναι ο πιστός και προσωπικός Σωτήρας μας!

ΜΗ ΤΡΟΜΑΖΕΙΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ....

Οι Ιησούς είναι η πηγή της δύναμης. **«Δεν γνώρισες; Δεν άκουσες, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί, και δεν αποκάμει; Η φρόνησή Του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους, και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους»** (Ησαΐας 40:28,29).

Ο Βαρτιμαίος

Σήμερα ξημέρωσε μια αλλιώτικη μέρα για το γιο του Τίμαιου από την Ιεριχώ. Πρωί-πρωί με το ραβδί στο χέρι τράβηξε προς την έξοδο της πόλης και κάθισε στην καθορισμένη θέση από όπου ζητιάνευε. Αυτό γινόταν καθημερινά από τότε που ήταν μικρός, αφού ο Βαρτιμαίος γεννήθηκε τυφλός. Καθώς περνούσαν οι ώρες, ξάφνου ένα ανθρώπινο ποδοβολητό και οι φωνές του πλήθους διέκοψαν τα όνειρά του. Γρήγορα κατάλαβε πως ανάμεσα στο πλήθος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Άκουσε ότι αυτός ο Δάσκαλος θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες. Συνειδητοποίησε πως είχε την ευκαιρία της ζωής του. Πετάει αμέσως το πανωφόρι του και τρέχει ανάμεσα στο πλήθος φωνάζοντας δυνατά. **«Υιέ του Δαβίδ Ιησού, σπλαχνίσου με»** (Μαρ.10/48). Τα χάχανα του όχλου δεν τον αποθαρρύνουν. Επιμένει ώσπου ο Κύριος τον καλεί κοντά Του. «Τι θέλεις να σου κάνω;», τον ρωτάει. Κι αυτός απαντά. **«Να αναβλέψω Κύριε.»** «Πή-

γαινε, η πίστη σου σε έσωσε» (Μαρ.10/52). Κι ο Βαρτιμαίος αμέσως ανάβλεψε και ακολούθησε με τους άλλους τον Κύριο.

Σαν το Βαρτιμαίο μοιάζουμε όλοι αγαπητέ αναγνώστη. Μόνο που η δική μας τύφλα είναι πνευματική. Αλλά καθώς παραμένουμε εκ γενετής πνευματικά τυφλοί (Εφ.5/8) και εκ φύσεως τέκνα οργής (Εφ.2/3), προσκολλημένοι στις εξωβιβλικές μας αντιλήψεις, ο Χριστός θα περάσει μια μέρα από μπροστά μας, μέσα από κάποιες περιστάσεις της ζωής. Ας μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Κι αν το πλήθος σε αποθαρρύνει με την ανόητη και επιπόλαιη κριτική του, εσύ πέταξε σαν τον Βαρτιμαίο το πανωφόρι σου κατά γης (τις προκαταλήψεις σου) και τρέξε στο φωτοδότη Κύριο. **«Να αναβλέψω Κύριε»**, πες Του. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή της πνευματικής σου επαιτείας θα τελειώσει και ένα υπερκόσμιο μεταμορφωτικό Θαβώρειο φως θα λάμψει στην καρδιά σου. Ακόμα ένας Βαρτιμαίος δε θα' ναι πια τυφλός.

ο Βασιλεύς Λεαυρινού

Είναι καλό να διαβάζουμε Χριστιανική φιλολογία και βιβλία. Το να ακούμε Χριστιανική μουσική ανακουφίζει την ψυχή. Βεβαίως, να ακούμε κηρύγματα είναι παρηγορητικό. Όλα αυτά είναι καλές αντικαταστατικές πηγές γάλατος, αλλά πρέπει να πάμε κατευθείαν στον Ιησούν για το πραγματικό κρέας! Να επικοινωνήσουμε μ' Αυτόν στην παρουσία Του μας προμηθεύει την τροφή που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ο απόστολος Παύλος είπε, **«Αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρεις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στενοχώριες για χάρη του Χριστού, επειδή, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός».** Από που ψάχνεις για δύναμη σε καιρούς φόβου; Στηριζέσαι στις αιώνιες βραχιόνες του Ιησού, ο «Βράχος των Αιώνων»;

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ - ΕΓΩ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ....

Αυτή είναι η καρδιά του χωρίου αυτού. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει! Τι προσμένεις σήμερα; Ίσως σωματικά προβλήματα; Ο Θεός μπορεί ή να σε θεραπεύσει ή να σου δώσει την χάρη να υπομένεις. Μήπως περνάς οικονομικά προβλήματα, και δεν βλέπεις πως θα βγεις από τα χρέη; Ο Θεός μπορεί να προμηθεύσει ένα τραπέζι στην ερημιά να συμπληρώσει τις ανάγκες σου. Είναι το θέλημά Του να προμηθεύσει

και να προφυλάξει τα παιδιά Του, τους δούλους Του. **«Ο Θεός μου θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας, σύμφωνα νε τον πλούτο Του στην δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού»** (Φιλιππησίους 4:19). Ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη μας σ' αυτή την προσωρινή ζωή για να αυξήσει την εμπιστοσύνη μας σ' Αυτόν. Εάν Τον εμπιστευόμαστε, είναι πάντοτε πιστός. **«Αμέσως ο πατέρας του παιδιού, κρίζοντας με δάκρυα, έλεγε: Πιστεύω, Κύριε, βοήθα με στην απιστία μου»** (Κατα Μάρκον Ευαγγέλιον 9:24).

ΘΑ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΩ ΜΕ... ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΥ

Άλλη μία υπόσχεσή Του που θα εκτελέσει! Ημείς είμαστε τίποτε. **«Στ' αλήθεια, κάθε άνθρωπος, παρόλο που είναι στερεός, είναι πέρα για πέρα ματαιότητα»** (Ψαλμός 39:5). Μερικοί φοβούνται ότι ποτέ δεν θα μπορούν να ζήσουν την Χριστιανική ζωή. Στενοχωρούντε ότι θα παραβούν τις εντολές. Έχουν δίκαιο! Μάλιστα, ημείς οι άνθρωποι θα αποτύγχομε! **«Όπως είναι γραμμένο, ότι δεν υπάρχει δίκαιος, ούτε ένας»** (Ρωμαίους 3:10). Αλλά ο Χριστός σου έχει υποσχεθεί, **«Μη φοβάσαι, Εγώ θα σε υπερασπίσω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης Μου»**

Θωμάς Μένιπας

Ο Σταυρός του Χριστού

«Σ' εμένα όμως είθε να μη γίνει να καυχίμαι παρά μόνο στο σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ως προς εμένα ο κόσμος έχει σταυρωθεί κι εγώ ως προς τον κόσμο» Γαλάτας 5' 14.



Ο σταυρός είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Η συγκεφαλαίωση και το σύνολο όλων όσα ο Θεός έχει κάμει για τον άνθρωπο και όλων όσα ο άνθρωπος έχει κάνει ενάντια στον Θεό. Πάνω στο σταυρό, ενώ πέθαινε, ο Υιός του Θεού πλήρωσε την ύψιστη τιμή, φέροντας πάνω στο σώμα Του τις αμαρτίες μας, έτσι που εμείς, όντας νεκροί ως προς την αμαρτία, να μπορέσουμε να ζήσουμε σε δικαιοσύνη.

Ο σταυρός είναι το σύμβολο του Χριστιανισμού. Είναι κάτι βαθύ και κάτι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε σαν σύμβολο της πίστης μας ένα φωτοστέφανο. Δεν έχουμε το άγαλμα ενός ταύρου. Δεν έχουμε ένα σπαθί. Ένα δόρυ. Μια ημισέληνο. Το σύμβολο του Χριστιανισμού είναι ο σταυρός. Και η εγγύηση της εκκλησίας είναι ο σταυρός.

Ποιος μπορεί να ανεβεί στα μεγαλόπρεπα ύψη του σταυρού; Ποιος μπορεί να καταλάβει τα αμέτρητα βάθη του; Ποιος

μπορεί να μιλήσει για τη φοβερή του αισχύνη; Ποιος μπορεί να ψάλλει τη θαυμάσια δόξα του; Ο σταυρός αποκαλύπτει την αφιέρωση της ζωής του Χριστού, το μέγεθος της θυσίας Του. Ο σταυρός αποκαλύπτει τη διάσταση της αγάπης του Θεού. Πόσο αγαπά ο Θεός

έναν αμαρτωλό κόσμο; Την απάντηση μάς τη δίνει το Ιωάννης γ' 16, **«Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του το μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια».**

Αν θέλεις να μάθεις το μέγεθος της αγάπης του Θεού για σένα, ρίξε μια δεύτερη ματιά στο σταυρό. Εκεί πάνω στο σταυρό βρίσκεται το αποκορύφωμα, το ζενίθ της αγάπης του Θεού για το ανθρώπινο γένος. Ο σταυρός αποκαλύπτει και το βάθος της αμαρτίας του ανθρώπου. Πόσο αμαρτωλό είναι ένα γένος; Πόσο βουτηγμένος στην αμαρτία είναι ένας λαός που ήταν πρόθυμος να καρφώσει έναν αθώο Άνθρωπο στο σταυρό έτσι δημόσια και ανεπαίσχυντα! Ένας μεγάλος κήρυκας είπε κάποτε, **«Ο σταυρός είναι το σύμβολο της ραγισμένης καρδιάς του Θεού για ένα κόσμο που παραστράτησε».**

P. Barbaras



Θρησκεία ή Χριστός;

«Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών κάθε ένας που λέει σε Μένα: Κύριε, Κύριε, αλλ' αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, που είναι στους ουραμούς. Πολλοί θα Μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου, και στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά Σου κάναμε πολλά θαύματα; Και, τότε, θα ομολογήσω σ' αυτούς: Ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από Μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία» (Ματθαίος 7:21-23) Οι άνθρωποι αυτοί ήταν συνηθισμένοι να λένε, «Κύριε, Κύριε». Οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν να πάνε στον Ουρανό. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση απογοήτευσης σ' αυτή την προσφώνηση, «Κύριε, Κύριε». Περίμεναν ειλικρινά να μούνε στη βασιλεία των ουρανών. Κι όμως, είχαν εξαπατηθεί από το Διάβολο. Ποτέ δεν είχαν αναγεννηθεί.

σωσμένος άνθρωπος θα πρέπει να ενωθεί με μια τοπική εκκλησία και να βαπτιστεί. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί ποτέ να σώσει την ψυχή. Μήπως βασιζόσαι στο ότι συχνάζεις και είσαι μέλος μιας εκκλησίας; Ο Διάβολος παραπλανάει μερικούς άλλους με το πρόσχημα της ηθικής. Τους λέει ότι θα πρέπει ν' αλλάξουν ζωή. Να σταματήσουν να πίνουν και να βλαστημούν. Αυτό θα πρέπει να γίνεται. Από μόνο του όμως δεν μπορεί να σώσει. Ο Διάβολος, ακόμα, τους περισσότερους ανθρώπους προσπαθεί να τους πείσει ότι είναι δίκαιοι. Τους λέει ότι έχουν καλή καρδιά, κι ότι δεν είναι ανάγκη να αναγεννηθούν.

Μήπως, αγαπητέ μου, έχεις βασιστεί σε κάτι άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό και το αίμα Του για να σωθείς; Αν είναι έτσι, τότε έχεις εξαπατηθεί και θα είσαι κι εσύ ανάμεσα σ' αυτούς τους πολλούς που θ' ακούσουν αυτά τα λυπηρά λόγια της αιώνιας καταδίκης που θα απαγγελθούν και για σένα. Αφού διάβασες λοιπόν από το Λόγο του Θεού ότι θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός εκείνων που εξαπατήθηκαν αιώνια, καλό θα είναι να πάρεις στα σοβαρά τα λόγια αυτά και να εξετάσεις βαθιά την καρδιά σου, μήπως τυχόν εξαπατηθείς κι εσύ απ' τον Διάβολο.

Η. Β. Σ.

Ο βασιλιάς που έχασε το θρόνο για ένα πιάτο φακής!

Συνέχεια από σελ. 1η

περιπέτειές του είναι αναρίθμητες, και μυθιστορηματικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η τρίτη σύζυγός του, η τηλεπερσόνα Αν Σενκλέρ, παρεμβαίνει κάθε φορά για να δικαιολογήσει τον άτακτο σύζυγό της.

Ο Στρος Καν άλλαζε τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Παντρεύτηκε επίσημα τρεις γυναίκες, εκτός από τις τόσες άλλες που πέρασαν από τη ζωή του. Και τώρα, καθώς βρίσκονταν μακριά από τα βλέμματα της γυναίκας του, ήθελε να γευτεί και τα κάλλη μιας απλής καμαριέρας, του πολυτελούς ξενοδοχείου που διέμενε, στο οποίο πλήρωνε μόνο 3000 δολ. για μια νύχτα!

Ξέχασε ο άνθρωπος αυτός, που κρατά δέσμιους εκατομμύρια ανθρώπων και κρατών, ότι όλα τα πράγματα δεν αγοράζονται με τα χρήματα. Βέβαια, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά η απόφαση που θα εκδώσει το δικαστήριο. Μπορεί τελικά να μην είναι έτσι τα πράγματα ή να επέλθει συμβιβασμός και ο Στρος Καν να είναι πάλι ελεύθερος. Αν τελικά θα ελευθερωθεί από τα δεσμά της φυλακής, φοβόμαστε ότι το πάθος του για τον ποδόγυρο, θα τον κρατά σφιχτά αγκιστρωμένο μια ζωή, εκτός κι αν συμβεί κάποια αλλαγή στη ζωή του. Κι αυτή η αλλαγή μπορεί να έρθει έξω απ' αυτόν, από το μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό.

Άσχετα, όμως, από την απόφαση του δικαστηρίου ο Στρος Καν έχει ήδη τιμωρηθεί σκληρά και ανελέητα. Μέσα σε λίγες ώρες τερματίστηκε με εξευτελιστικό τρόπο η πολυετής και επιτυχημένη πολιτική σταδιοδρομία του. Ταυτόχρονα ήρθε αντιμέτωπος με το χλευασμό της παγκόσμιας κοινότητας. Και όλα αυτά συνέβησαν

ένα βήμα προτού βρεθεί στην τελική ευθεία για την κορυφή, καθώς ήταν το μεγάλο φαβορί, όπως έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, στη μάχη για την προεδρία της Δημοκρατίας της Γαλλίας.

Η όλη περιπέτειά του αποδεικνύει ότι «η ζωή είναι αρκετές φορές ανώτερη από τα μυθιστορήματα, ανώτερη σε ίντριγκες, ανώτερη σε ανατροπές, ανώτερη σε πάθη, ανώτερη σε κυνισμό, ανώτερη σε χρώματα και αποχρώσεις».

Και να ήταν μόνο αυτός. Κάθε λίγο έρχονται στο φως (τα περισσότερα, βέβαια, τα τρώει το μαύρο σκοτάδι!) διάφορα σκάνδαλα, σεξουαλικά και άλλα, πολιτικών και άλλων διασημοτήτων. Ενώ τα πρόσωπα αυτά της προβολής θα έπρεπε να είναι υποδείγματα ήθους και ηθικής, πολλές φορές είναι οι πρωταγωνιστές γαργαλιστικών σκανδάλων. Και δεν πρέπει να απορούμε που η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος βάζει στο περιθώριο το Θεό και το Λόγο Του και υιοθετεί μέτρα και σταθμά υλιστικά και κοσμικά. Κατά το λαό και οι ηγέτες και κατά τους ηγέτες ο λαός! Ο Λόγος του Θεού μας παραγγέλλει να προσευχόμαστε για όσους βρίσκονται στην εξουσία και να συμπαρασταθούμε ανθρώπους που εμφορούνται με τις αρχές του Ευαγγελίου αν θα βρεθούν τέτοιοι. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιοι στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό που καπηλεύονται τη θρησκεία για να κερδίσουν ψήφους. Μιλούν για το Θεό και για τις χριστιανικές παραδόσεις, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να βλαστημούν και να συμπεριφέρονται σαν ειδωλολάτρες. Αν θέλουμε να έχουμε άξιους ηγέτες, πρέπει ο ίδιος ο λαός μας να στραφεί στο Θεό και να ζητήσει με μετάνοια την επέμβασή Του στη ζωή του έθνους μας.

Γεώργιος Κανταρτζής. Δημοσιογράφος

FREE OFFER Go to our new web site to see samples and to order FREE online:

Tracts

Write to us, order on line or email us for your FREE colorful tracts and tri-folds in English and/or Greek (Limit of 10 tracts per title)

www.evangeliofos.com

Tri-folds

Contact us for your FREE tracts:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ
PO BOX 1089
WALKERTOWN, NC 27051

or email us at: evangeliofos@gmail.com

Gospel-Light

We also publish GOSPEL - LIGHT in the English language with different articles. If you would like a copy of the English version, please fill out the coupon or write to us and we will send it to you for FREE

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ κυκλοφορεί στην Αγγλική γλώσσα με διαφορετικά άρθρα. Αν θέλετε το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ να στέλνεται ΔΩΡΕΑΝ σε σας ή σε κάποιον Έλληνα που ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω κουπόνι ή να μας γράψετε.

EVANGELIO-FOS - P.O. BOX 1089 - WALKERTOWN, NC 27051 - USA
or email us: evangeliofos@gmail.com

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΛΗ

