

3. Να Απολαμβάνει τον Πλούτο του Θεού

Ο Κύριος θέλει να γνωρίζουν όλοι ότι επιθυμία Του είναι να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους, αν θελήσουν να έρθουν σ' Αυτόν. Τι σημαίνει αυτό; «... ώστε να λάβουμε την υιοθεσία ... Ωστε, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά γιος' αν, όμως, είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος τού Θεού διαμέσου τού Χριστού» (Γαλατές 4:5-7). Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από υποσχέσεις του Ουράνιου Πατέρα στα παιδιά Του για ευλογίες και σ' αυτή τη ζωή και σ' εκείνη που πρόκειται να έρθει. Ο Χριστός είπε: «... Εγώ ἡρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν με αφθονία» (Ιωάννης 10:10). Εμείς μπορούμε να δώσουμε υποσχέσεις στους φίλους και στην οικογένειά μας, αλλά σαν άνθρωποι αποτυχαίνουμε συχνά να κρατήσουμε το λόγο μας. «Με ελπίδα τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε προαιώνια» (Τίτον 1 :2). Επειδή Θεός από τη φύση Του είναι άγιος, δεν μπορεί ποτέ να πει ψέματα και πάντοτε εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του. Η Βίβλος είναι γεμάτη από υποσχέσεις για τα παιδιά του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας ανταμείψει για την πίστη μας στο Λόγο Του. Μας έδωσε τη Βίβλο για να τη διαβάζουμε καθημερινά και να βρίσκουμε παρογγοριά όταν διεκδικούμε τις πολύτιμες υποσχέσεις Του και υπακούμε στο θέλημά Του.

4. Να Προαναγγέλλει την Οργή του Θεού

«Και αν κάποιος ακούσει τα λόγια μου, και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω» επειδή, δεν ἡρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εκείνος που αθετεί εμένα, και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που τον κρίνει: **ο λόγος που μίλησα, εκείνος θα τον κρίνει κατά την έσχατη ημέρα**» (Ιωάννης 12:47,48). Ο Θεός πάντοτε είναι γεμάτος έλεος και ευσπλαχνία. Αυτό το γνωρίζουμε από το μήνυμα του σταυρού, όπου ο Θεός αγάπτησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε έστειλε τον αθώο Γιο Του να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά παρ' όλ' αυτά, ο Θεός είναι Άγιος και δίκαιος!

Ο Κύριος έχει διακηρύξει στο Λόγο Του ότι θα έρθει μια μέρα κρίσης και τιμωρίας για όλους! **«Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση»** (Εβραίους 9:27).

Ο Λόγος του Θεού είναι μια άγια διακήρυξη. Είναι ένα ενέχυρο από τον Κύριο μας. Δηλώνει καθαρά την υπόσχεση της αιώνιας ζωῆς και ευλογίας για όλους εκείνους που έρχονται σ' Αυτόν διαμέσου της πίστης. Και ταυτόχρονα διακηρύγγει αιώνια τιμωρία για όλους εκείνους που Τον αρνούνται και Τον απορρίπτουν. «Οποιος πιστεύει σ' αυτόν, δεν κρίνεται· όποιος, όμως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή γιου του Θεού» (Ιωάννης 3:18). Η οργή του Θεού θα ξεχυθεί πάνω στους άδικους και αμετανόητους αμαρτωλούς. Τι γίνεται με σένα, αγαπητέ μου φίλε; Έχεις διαβάσει το Λόγο του Θεού; Ο Θεός θέλει να σωθείς και να ξεφύγεις από την οργή Του. «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, όπως μερικοί το θεωρούν αυτό βραδύτητα · αλλά μακροθυμεῖ σε μας, μη θέλοντας μερικοί να απολεστούν, αλλά όλοι νάρθουν σε μετάνοια» (Β' Πέτρου 3:9). Θα ήθελα να σε ενθαρρύνω να πας στον Θεό με δυο λόγια προσευχής, αν δεν είσαι βέβαιος για τον προορισμό της ψυχής σου! Δεν θα ήθελες με ταπείνωση να σκύψεις το κεφάλι σου και να προσευχηθείς τώρα που έχεις ακόμα την ευκαιρία να το κάνεις; **«Επειδή, καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί»** (Ρωμαίους 10:13).

Τ.Μ



Γιατί μας Λόθηκε η Αγία Γραφή;

«Ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη» (Β' Τιμόθεον 3: 16).

Αδιάφορο τι έχεις ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν ούτε λάθη ούτε αντιφάσεις μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού! Μπορεί το μωαλό μας να μην μπορεί να τα καταλάβει όλα, αλλά η Γραφή γράφτηκε έπειτα από θεϊκή έμπνευση, είναι εντελώς αυθεντική και θα πρέπει να την εμπιστευόμαστε απόλυτα!

Στον Μάρκο 12:10 βρίσκουμε τον Χριστό να ρωτάει: «Ούτε αυτή τη γραφή δεν διαβάσατε: «Η πέτρα που αποδοκίμασαν εκείνοι που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογνωματική πέτρα». Ο Κύριος επισφράγισε την αξιοπιστία των Γραφών, καθώς τις ανέφερε συχνά και στους μαθητές Του και στους Φαρισαίους.

Επτά φορές ο Ιησούς είπε: «Δεν έχετε διαβάσει...», αναφερόμενος στην Αγία Γραφή. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για το πόσο πολύτιμο είναι που έχουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στα χέρια μας, αλλά θα ήθελα εδώ να αναφέρω μερικούς βασικούς λόγους για τους οποίους μάς δόθηκε η Βίβλος:



1. Να Εξηγεί ποιο είναι το Θέλημα του Θεού

Ο Δημιουργός μας ποτέ δεν είχε σκοπό ν' αφήσει το ανθρώπινο γένος να περάσει τη ζωή του μέσα στη σύγχυση και στην αβεβαιότητα. Κι όμως, διαμέσου των αιώνων, έχουμε ακούσει πολλά σχετικά με τις προσωπικές γνώμες και απόψεις των φιλοσόφων και των διαφόρων διανοούμενων σχετικά με τη ζωή και το θάνατο. Δεν έχουμε παρά μόνο μία αληθινή πηγή για να προσδιορίσουμε τί είναι σωστό

και τί λάθος σχετικά με τα θέματα της ζωής, κι αυτή είναι η Αγία Γραφή! Οι θρησκευτικοί ήγέτες όλων των δογματικών αποχρώσεων φτιάχνουν τους κανόνες και τους νόμους τους απαριθμώντας διάφορα συστήματα πίστης. Ένας κοινός κανόνας που ενώνει όλες αυτές τις αποχρώσεις είναι η ψεύτικη διδασκαλία ότι για ν' αποκτήσουμε αιώνια ζωή θα πρέπει να κάνουμε καλά έργα. Προσέξτε όμως την ξεκάθαρη απάντηση σ' αυτή τη λανθασμένη διδασκαλία στον Ιωάννη 6:28,29: «Του είπαν, λοιπόν: Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού; Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σ' αυτόν που εκείνος έστειλε».

Η Βίβλος εξηγεί στους ανθρώπους ότι το θέλημα του Θεού είναι να ζήσουν αιώνια στον Ουρανό μαζί Του. «Ο Οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και νάρθουν στην επίγνωση της αλήθειας» (Α' Τιμόθεον 2:4). Από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη διαβάζουμε για την αμαρτωλή κατάσταση του ανθρώπου και την ανάγκη που έχει από ένα Σωτήρα. Στα Ευαγγέλια, βλέπουμε πολύ καθαρά ότι ο Θεός μάς αγάπησε τόσο πολύ ώστε έδωσε τον Γιο Του για να πεθάνει στη δική μας τη θέση. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της αποκαλυψμένης αλήθειας του Θεού διαμέσου του γραπτού Λόγου Του! «Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου τής ακοής ή δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού» (Ρωμαίους 10: 17). Οταν κάποιος δέχεται τον Χριστό διαμέσου της πίστης, γίνεται παιδί του Θεού. Το θέλημα του Θεού για τον νέο στην πίστη Χριστιανό είναι να μελετάει τη Βίβλο και να μαθαίνει. «Να επιποθήσετε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού» (Α' Πέτρου 2:2). Αυτή είναι μια διαρκής διαδικασία ωριμότητας και αγιασμού, μέχρις ότου φύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο. Ο χώρος δεν μας επιτρέπει να καλύψουμε τα διάφορα θέματα της καθημερινής ζωής που αναφέρονται στη Βίβλο όσον αφορά τη Χριστιανική θητική ζωή.

2. Να Διακρίνετε τα Θαυμάσια του Θεού

Ένα μεγάλο μέρος της Βίβλου περιγράφει τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Παντοκράτορα Θεού. «Αναγείλατε στα έθη τη δόξα του, σε όλους τούς λαούς τα θαυμαστά έργα του. Επειδή, ο Κύριος είναι μέγας, και υπερβολικά αξύνητος» είναι φοβερός, περισσότερο από όλους τούς θεούς» (Ψαλμός 96:3,4). Διαβάζουμε για τα υπέροχα έργα της δημιουργίας και θαυμάζουμε. Οι αιθεοτές και οι οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε στα ψέματα τους. Ούτε ο Θεός ούτε το κάθε ι που βλέπουμε στο σύμπαν προέκυψε έτσι τυχαία και εξελίχθηκε στη σύγχρονη εποχή μας ... Ανοησίες!



Ο λόγος του Θεού πουθενά δεν προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει ή να υπερασπίσει την ύπαρξη του Παντοδύναμου Θεού. Το πρώτο δεδάφιο στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης διακηρύχτει απλά ότι: «Σπήν αρχή δημιουργήσε ο Θεός τον ουρανό και τη γη» (Γένεση 1: 1). Ο απόστολος Παύλος, όταν μιλούσε για τη θεότητα του Χριστού διακήρυξε με παρρησία: «Επειδή, διαμέσου αυτού χτίστηκαν τα πάντα, αυτό που είναι μέσα στους ουρανούς κι αυτό που είναι επάνω στη γη, τα ορατά και τα αιόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι' αυτόν' κι αυτός είναι πριν από όλα, και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού» (Κολοσσαίς 1: 16, 17).

Μέσα στη Γραφή διαβάζουμε για την παντοδύναμία του Θεού, για την παντογνωσία Του και την πανταχού παρουσία Του κι αισθανόμαστε κατάπληξη για όλ' αυτά. «Ποιος είναι, Κύριε, όμοιός σου, ανάμεσα στους θεούς; Ποιος είναι όμοιός σου, ένδοξος σε αγιότητα, θαυμαστός σε ύμνους, που ενεργεί τεράστια;» (Εξόδος 15: 11). Οταν αναλογιζόμαστε τα θαυμάσια του Θεού αισθανόμαστε δύος!