



ΒΗΜΑ 4:

Να Γνωρίζεις

Ότι Ο Ιησούς Χριστός Θέλει να Σώσει την Ψυχή σου Τώρα!

“... ότι, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού, και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς.” *Ρωμαίους 10:9*

“Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σ’ αυτόν, και θα δειπνήσω μαζί του κι αυτός μαζί μου.” *Αποκάλυψη 3:20*

“Και εκείνον που έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω.” *Ιωάννης 6: 37*

“Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο τού Θεού.” *Εφεσίους 2: 8*



“Επειδή, καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί.” *Ρωμαίους 10:13*



Ας εξετάσουμε τα βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Να Γνωρίζεις

Ότι Κάθε Άνθρωπος είναι Αμαρτωλός Ενώπιον του Θεού!

ΒΗΜΑ 2: Να Γνωρίζεις

Ότι Η Ποινή για την Αμαρτία Είναι ο Θάνατος ...

ΒΗΜΑ 3: Να Γνωρίζεις

Ότι Ο Ιησούς Χριστός Πέθανε για να μας Δώσει το Δώρο της Αιώνιας Ζωής!

ΒΗΜΑ 4: Να Γνωρίζεις

Ότι Ο Ιησούς Χριστός Θέλει να Σώσει την Ψυχή σου Τώρα!

“Αγαπητέ Θεέ μου, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου και ότι ο Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς. Τώρα μετανώ για την αμαρτία μου, εμπιστεύομαι μόνο τον Ιησού για να σώσει την ψυχή μου και μια μέρα να με δεχτεί στην παρουσία Του, στον Παράδεισο! Αμήν.”

Εάν έκανες αυτήν την προσευχή μέσα από την καρδιά σου, σημαίνει ότι έχεις δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, έχεις αναγεννηθεί και είσαι μέλος της οικογένειας του Θεού. Χαιρόμαστε κι εμείς μαζί σου! Τώρα θα πρέπει::

- Να βρεις μια εκκλησία, όπου κηρύττεται με απλότητα το Ευαγγέλιο, για να τρέφεται πνευματικά και να αυξάνεις στη χάρη του Θεού.
- Να μελετάς κάθε μέρα την Αγία Γραφή.
- Να ξοδεύεις χρόνο με το Θεό κάθε μέρα στην προσευχή.
- Να μοιράζεσαι με άλλους την αλλαγή που έφερε ο Χριστός ζωής σου.

TJM



Τα βήματα προς τον ΟΥΡΑΝΟ



ΒΗΜΑ 1:

Να Γνωρίζεις

**Ότι Κάθε Άνθρωπος είναι
Αμαρτωλός Ενώπιον του Θεού!**

“Γι’ αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν.” *Ρωμαίους 5: 12*

“Όπως είναι γραμμένο, ότι: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας.»” *Ρωμαίους 3: 10*

“Δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα του Θεού.” *Ρωμαίους 3: 23*

“Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας.” *1 Ιωάννης 1:8*

“Όλοι παρεξέκλιναν, μαζί εξαχρειώθηκαν· δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό· δεν υπάρχει ούτε ένας.” *Ψαλμός 14: 3*



ΒΗΜΑ 2:

Να Γνωρίζεις

**Ότι Η Ποινή για την Αμαρτία
Είναι ο Θάνατος ...**

“Επειδή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.”

Ρωμαίους 6: 23

“Και ο θάνατος και ο άδης ρίχθηκαν στη λίμνη της φωτιάς· αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.”

Αποκάλυψη 20: 14

“Ενώ οι δειλοί και άπιστοι και μολυσμένοι με βδελύγματα και φονιάδες και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες, και όλοι οι ψεύτες, θα έχουν τη μερίδα τους μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι· αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.” *Αποκάλυψη 21: 8*

“Και θα τους ριξουν στο καμίνι της φωτιάς· εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίζιμο των δοντιών.” *Ματθαίος 13: 42*



ΒΗΜΑ 3:

Να Γνωρίζεις

**Ότι Ο Ιησούς Χριστός Πέθανε για να
μας Δώσει το Δώρο της Αιώνιας Ζωής!**

“Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί κανένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.” *Ιωάννης 3: 16*

“Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας.” *Ρωμαίους 5: 8*

“Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου του Πνεύματος.” *1 Πέτρον 3: 18*

“Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια ζωή.”

Ιωάννης 6: 47

