

«Επειδή, δεν ντρέπομαι, βέβαια, το ευαγγέλιο του Χριστού· για τον λόγο ότι, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία...» (Ρωμ. 1-16)

## Το Αίμα που Σώζει



σμού όλου του πλανήτη!

Όταν συνειδητοποίησε την κατάσταση ο χειρουργός, Σάμιουελ Ουάινσταϊν, 43 ετών, ρώτησε για την ομάδα αίματος του παιδιού, και όταν του την είπαν, δήλωσε: «**Ξέρετε, έχω κι εγώ B - αρνητικό**». Αμέσως διέκοψε την επέμβαση, σήκωσε το μανίκι του και πρόσφερε 570 κυβικά εκατοστά από το σωτήριο αίμα του. Ο μικρός Φρανσίσκο Καλντερόν Άντονι Φερνάντες είχε επιζήσει. Αν και το περιστατικό αυτό συνέβη πριν κάποια χρόνια, το μήνυμα που μας δίνει είναι διαχρονικό.

**ΠΟΛΛΕΣ φορές εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε όλο του το βάθος το λυτρωτικό έργο του Χριστού για μας πάνω στον σταυρό.** Ατέρμονες συζητήσεις, θεολογικές θεωρήσεις, αναλύσεις και διατριβές έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανά τους αιώνες, χωρίς να μπορούμε να πούμε πως έχουμε απόλυτα εμβαθύνει σε όλες τις διαστάσεις της αγάπης του Θεού.

Ας δούμε όμως αυτήν την εικόνα του γιατρού με το παιδάκι στο Ελ

Συνέχεια στη σελ. 2η

Η κατάσταση μέσα στο χειρουργείο πρέπει να ήταν τραγική. Ένας μικρός εγχειριζόταν στο νοσοκομείο Μπλουμ, στο Ελ Σαλβαδόρ. Έπρεπε να αντικαταστήσουν την αορτική βαλβίδα του αγοριού με την πνευμονική του βαλβίδα, και στη συνέχεια να αντικαταστήσουν την τελευταία με μια τεχνητή βαλβίδα. Δώδεκα ώρες εγχείρηση!

Ο μικρός όμως είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Τα συνήθη αιμοστατικά φάρμακα ήταν λίγα. Το αίμα χανόταν. Τα αποθέματα του νοσοκομείου εξαντλούνταν κι αυτά. Ο μικρός είχε μια σπάνια ομάδα αίματος (B - ρέζους αρνητικό), ομάδα που έχει ένα ποσοστό μικρότερο από το 2% του πληθυ-

## Αύριο, Ίσως να Είναι Πολύ Αργά!

Κάποτε, πριν από πολύ καιρό, ένας πρίγκιπας ζήτησε από τον παιδαγωγό του να τον προετοιμάσει για τη μέλλουσα ζωή. «**Α... Έχετε πολύ καιρό ακόμα γι' αυτό, όταν θα γεράσετε**», απάντησε ο παιδαγωγός.

«**Όχι!**», φώναξε ο πρίγκιπας, «**Πήγα στο νεκροταφείο και μέτρησα τους τάφους και είδα ότι υπάρχουν πολλοί τάφοι που είναι μικρότεροι από το ανάστημά μου**».

Ο πρίγκιπας αυτός ήταν σοφός, γιατί η Βίβλος λέει, «**Ποια είναι η ζωή σας; Είναι, πραγματικά, ατμός που φαίνεται για λίγο, και έπειτα εξαφανίζεται**». Αύριο ίσως να είναι πολύ αργά για να πάρεις τον Θεό στα σοβαρά!

Κάποτε δημοσιεύτηκε μια γελοιογραφία σε τρία μέρη. Στην

πρώτη σκηνή, παρουσίαζε ένα νεαρό που καθόταν στο γραφείο του. Πάνω απ' τον ώμο του στεκόταν ο Ιησούς Χριστός που τον προσκαλούσε να σωθεί. Πολύ ευγενικά είπε στον Κύριο ότι μόλις τότε άρχισε την καριέρα του και δεν είχε καιρό για τίποτε άλλο.

Η δεύτερη σκηνή παρουσίαζε ένα μεσήλικα. Ήταν πιο παχύς και καλοντυμένος, και το μεγαλύτερο γραφείο του ήταν σκεπασμένο από χαρτιά και έγγραφα.

Και πάλι ο Ιησούς στεκόταν από πάνω του. Αλλά και πάλι, ο άνθρωπος αυτός έδινε την ίδια απάντηση - «**Δεν έχω χρόνο, είμαι απασχολημένος, αύριο...**»

Η τελευταία εικόνα έδειχνε ένα ηλικιωμένο με γκριζα μαλλιά στο γραφείο του. Από πάνω του, όμως, δεν στεκόταν ο Ιησούς, αλλά ο κακομούτσουνος θεριστής του Θανάτου. Ο

Συνέχεια στη σελ. 3η



## Η Μεγαλύτερη Αμαρτία σ' όλο τον Κόσμο

«**Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει αιώνια ζωή. Όποιος, όμως, απειθεί στον Υιό, δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του**» (Ιωάννης 3:36). Δεν υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα για να διερευνήσεις. Ή ο Χριστός υπάρχει ή η Κόλαση! Ίσως μερικοί κοσμικοί σοφοί ακούγοντάς με να κάνω αυτή τη δήλωση, με αποκαλούν φανατικό. Αλλά δεν είναι αυτό που πιστεύω εγώ σημαντικό, αλλά αυτό που διδάσκει η Βίβλος είναι το σημαντικό. Κι εγώ πιστεύω όλα όσα διδάσκει η Βίβλος.

Η μεγαλύτερη αμαρτία σ' όλο τον κόσμο δεν είναι ο φόνος, το ψέμα, η κλεψιά ή η μηχεία. Οι αμαρτίες αυτές είναι πράγματι τρομερές, **αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία είναι**



**να απορρίψει κανείς τον Κύριο Ιησού Χριστό.** Αρνούμενος τον Χριστό, ο άνθρωπος κλείνει την πόρτα στις μεγαλύτερες δυνατότητες που έχει στη ζωή του. Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα της επιτυχίας, της ουράνιας χαράς, της ειρήνης που δίνει ο Θεός και της ευκαιρίας να

επηρεάσουν τους άλλους για τον Θεό. Απορρίπτοντας όμως ο άνθρωπος τον Χριστό, κλείνει όλες αυτές τις πόρτες.

Απορρίπτοντας τον Χριστό, ο άνθρωπος μπαίνει εμπόδιο στο δρόμο των άλλων. Γονείς που δεν έχουν σωθεί γίνονται εμπόδιο για τα παιδιά τους. Απορρίπτοντας τον Χριστό, ο άνθρωπος βάζει τον εαυτό του στη μεριά του Διαβόλου. **Δεν υπάρχει ενδιάμεσος τόπος.**

Ο άνθρωπος είτε στην πλευρά του Θεού είναι ή στην πλευρά του Διαβόλου. Οι Ισραηλίτες πήγαν με το μέρος του Διαβόλου όταν λάτρεψαν το χρυσό μοσχάρι. Γι' αυτό κι ο Μωϋσής τους κάλεσε να διαχωρίσουν τη θέση τους.

Συνέχεια στη σελ. 2η



## Το Αίμα που Σώζει

Συνέχεια από σελ. 1η

Σαλβαδός. Ο γιατρός είχε κάτι που κανένας δεν είχε: το σπάνιο αίμα. Και το πρόσφερε εκούσια στον μικρό που πέθαινε, και του χάρισε έτσι τη ζωή. Πολύς λόγος γίνεται για τη χάρη του Θεού. Τι είναι η θεία χάρη; Είναι η



ζωή που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αποκτήσει με τις δικές του δυνάμεις. Και το δίνει δωρεάν, χωρίς να ζητήσει χρήματα.

Λέει ο απόστολος Πέτρος σε μια επιστολή του: **«Ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φαρτά, ασήμι ή χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα τού Χριστού, ως αμνού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα»** (Α' Πέτρου 1:18,19).

Τώρα ο άνθρωπος καλείται να επικαλεστεί τη σωτηρία του Χριστού, αν θέλει να οικειοποιηθεί τη ζωή που απορρέει απ' αυτήν τη δωρεά της χάριτος. Αντί να προσπαθεί με δικά του ηθικά έργα και άλλες ενέργειες, που δεν οδηγούν πουθενά, καλείται να ασκήσει πίστη στον λόγο του Χριστού, που λέει: **«Ελάτε σε Μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω.»** (Ματθαίος 11:28).

Μήπως, φίλε αναγνώστη, ταλαιπωρείσαι και κοπιάζεις να σωθείς με τα δικά σου έργα; Μη χάνεις τον καιρό σου. Αιμορραγείς τραγικά και θα πεθάνεις αν δεν ζητήσεις τώρα κιόλας με μια προσευχή απόλυτης εμπιστοσύνης στον Θεό να σε σώσει το πολύτιμο αίμα του Χριστού που χύθηκε για σένα στον σταυρό. Κάμε αυτό το βήμα πίστεως και η ζωή που θα πάρεις από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, θα είναι αιώνια.

Στο μακρινό Ελ Σαλβαδόρ το δυσεύρετο αίμα ενός γιατρού έσωσε ένα παιδί. Ο δικός σου Σαλβαδόρ (Σωτήρας) θέλει να σώσει κι εσένα με το πολύτιμο αίμα του.

*Κέρνς Ν. Μαγκωνιάκνς*

## Η Μεγαλύτερη Αμαρτία σ' όλο τον Κόσμο

Συνέχεια από σελ. 1η

Απορρίπτοντας τον Χριστό, ο άνθρωπος βλασφημεί τον Θεό. Ο Θεός αγάπησε τους αμαρτωλούς σε τέτοιο βαθμό ώστε έστειλε το μονάκριβό Του Γιο για να θυσιαστεί για την αμαρτία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος απορρίπτει αυτή την αγάπη, βλασφημεί τον Θεό! Η αμαρτία της απόρριψης είναι τόσο κακή, όσο και ο άθεος που είπε, «Αν υπάρχει Θεός, ας με χτυπήσει αυτή τη στιγμή».

**«Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του»** (Ιωάννης 1:12). Χαίρομαι τόσο πολύ που μαθαίνω από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ότι μέσα στη λέξη «όσοι» συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και οι Εθνικοί. Στις πρώτες μέρες της εκκλησίας του Χριστού το ακροατήριο ήταν, σχεδόν αποκλειστικά, Ιουδαϊκό. Απ' όσο γνωρίζουμε, οι 3.000 προσήλυτοι την Ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν όλοι τους Ιουδαίοι. Η εικόνα όμως αλλάζει αργότερα, όταν πίστεψε στον Χριστό ο Κορνήλιος μαζί με όλη την οικογένειά του. Στη διάρκεια όλων αυτών των 2.000 της οικονομίας της Εκκλησίας,

το μεγαλύτερο μέρος της εκκλησίας του Χριστού αποτελείται από Εθνικούς. Έτσι λοιπόν, μέσα σ' αυτό το **«όσοι»** δεν συμπεριλαμβάνεται μόνον οι Ισραηλίτες που θα πιστέψουν και θα ομολογήσουν Σωτήρα τον Χριστό, αλλά και οι Εθνικοί, οι ειδωλολάτρες, και όλοι οι βάρβαροι λαοί.

Όταν ένας μετανιωμένος αμαρτωλός πιστεύει και δέχεται τον Χριστό σαν Σωτήρα του, ο Θεός του δίνει εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Η εξουσία αυτή δεν προέρχεται ούτε από εμένα ούτε από την οικογένειά μου. Η δύναμη για να γίνω παιδί του Θεού είναι μέσα στη θαυμαστή οικονομία του Θεού. Τη στιγμή που ερχόμαστε για να δεχτούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να πιστέψουμε στην καρδιά μας τα καλά νέα ότι ο Κύριός μας πέθανε για τις αμαρτίες μας πάνω στο Γολγοθά, αναγεννιόμαστε. **Μη συνεχίζεις λοιπόν να διαπράττεις τη μεγαλύτερη αμαρτία!** Μη συνεχίζεις ν' απορρίπτεις τον Χριστό! Δέξου Τον τώρα σαν Σωτήρα σου προσευχόμενος σ' Αυτόν και θα σωθείς!

*Κέρνς Χάισου*

## Η Σχέση με τον Κύριο είναι Προσωπική



**- Ο Ιησούς θέλει το άτομο να Έρθει σ' αυτόν με ειλικρίνεια -**

**... και αυτόν που έρχεται προς εμένα δεν θα τον δγάλω έξω (Ιωάν. 6:37).** Σε κάθε προσωπικότητα υπάρχει συσσωρευμένη δύναμη. Ο αμαρτωλός εδώ έχει αυτό το ιδιαίτερο πλεονέκτημα, να μη βλέπει τον εαυτό του απλώς ως μέρος ενός συνόλου αλλά ως μία ξεχωριστή προσωπικότητα.

Είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς επιθυμεί να έχει σχέση με τον φτωχό αμαρτωλό: Επιθυμεί να του πάρει όλη την ατομική αθλιότητα, τη στέρηση και τους φόβους του, και να δάλει τον Εαυτό Του πάνω από όλα αυτά. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι συχνά κρύβονται πίσω από την «τάξη» τους μια απειλή ή μια υπόσχεση μπορεί να ανήκει στην τάξη τους, αλλά όχι στους ίδιους. Πολλοί θα έλεγαν, Ναι, αυτή η υπόσχεση είναι για τους αμαρτωλούς, όχι όμως για μένα.

**Εδώ ο Ιησούς φαίνεται να παίρνει τους φτωχούς αμαρτωλούς προσωπικά.** Είναι σαν να καλεί τον καθένα μας στην άκρη, ένα-ένα και να λέει: Έχω κάτι να πω σε σένα και σε σένα και σε σένα. Είναι αλήθεια, όταν συγκρίνουμε αυτά που θυμόμαστε θα δούμε ότι ίσως ο Χριστός έχει πεί ακριβώς τα ίδια

πράγματα στον καθένα μας. **«Αυτόν που έρχεται προς Εμένα δεν θα τον δγάλω έξω.»** Αλλά η κάθε καρδιά θα έχει ακούσει το Λόγο με δύναμη να λέει: **«Το είπε σε μένα, σε μένα. Αλήθεια!»**

Τι ανακούφιση ο Σωτήρας να μπαίνει μέσα στην δική μας υπόσταση, στις ανάγκες του καθ'ενός ξεχωριστά, στις περιστάσεις της ζωής του καθ'ενός, στους φόβους και στις ελπίδες του καθ'ενός. Έχουμε την αίσθηση, ή πρέπει να σωθώ ή να χαθώ. Ο Ιησούς μας συναντά πάνω στην ανάγκη μας. Λέει: Έρχομαι σε σένα για να εξασφαλίσω το ενδιαφέρον σου για να σωθεί η ψυχή σου. Ο Ιησούς θέλει το άτομο να έρθει σ' αυτόν με ειλικρίνεια ακόμη κι αν έχει πολύ λίγη γνώση της προσωπικής του αμαρτίας. Η υπόσχεσή του απευθύνεται σε σένα, εάν έρθεις στο Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να σε διώξει.

*Π. Β. Δουραζός*

## Τα Σώματά σας Είναι Μέλη του Χριστού

**«Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη τού Χριστού; Να πάρω, λοιπόν, τα μέλη τού Χριστού, και να [τα] κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο!»** (Α' Κορ. 6/15)

Το να ανήκουμε στον Χριστό περικλείει τα πάντα: Επηρεάζει κάθε τμήμα της προσωπικότητάς μας. Είναι κάτι παραπάνω από μια πνευματική εμπειρία. Επηρεάζει το πιστεύω μας και τη συμπεριφορά μας.

Το σώμα, ο νους και το πνεύμα, όλων εκείνων που γνωρίζουν τον Χριστό ως προσωπικούς Σωτήρα, είναι αγιασμένοι απ' Αυτόν. Όλα έχουν ξεχωριστεί για την υπηρεσία Του, κι αυτό συμπεριλαμβάνει και το σώμα. Στη ζωή αυτή έχουμε ένα σώμα με το οποίο εργαζόμαστε. Οι ενέργειες και οι πράξεις του σώματός μας δείχνουν ποιος το



κατευθύνει, όπως και η κατεύθυνση του αυτοκινήτου φανερώνει τον τρόπο που ο οδηγός το οδηγεί.

Ανήκεις στον Χριστό; Αναγνωρίζεις ότι είσαι μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού; Άρα το φυσικό σου σώμα πρέπει να το αντανakλά αυτό. Δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτό που θέλεις. Πρέπει να κάνεις αυτό που ο Κύριος θέλει. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου: λυτρώθηκες με μεγάλη τιμή.



## Με Ασήμι ή με Χρυσάφι ή με το Αίμα του Αμνού

Στην Α' Πέτρου 1:18,19 διαβάζουμε: «Ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ως αμνού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα».

Ούτε το ασήμι ούτε το χρυσάφι μπορούσε ν' απολυτρώσει τις ψυχές μας. Ο θάνατος είχε έρθει στον κόσμο δια της αμαρτίας, κι έτσι τίποτε άλλο εκτός από το αίμα δεν μπορούσε να εξιλεώσει την ψυχή. Γι' αυτό, ο Πέτρος λέει, «**Δεν λυτρωθήκατε με ασήμι ή με χρυσάφι**». Αν μπορούσαμε να σωθούμε με χρυσάφι ή με ασήμι, δεν νομίζετε ότι ο Θεός θα είχε δημιουργήσει εκατομμύρια κόσμους γεμάτους χρυσάφι; Δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο γι' Αυτόν. Δεν σωζόμαστε, όμως, με τέτοια φθαρτά πράγματα, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Λύτρωση σημαίνει «εξαγορά». Αγοράζω κάτι ξανά. Είχαμε πουλήσει τους εαυτούς μας για το τίποτα, και ο Χριστός μας ξαναγόρασε και μας έφερε πίσω.

Ίσως να διερωτάσαι και να λες, «Μα, πώς μπορώ να σωθώ εγώ;» Δέξου το Λυτρωτή, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και να εμπιστευθείς ολοκληρωτικά στο τελειωμένο έργο Του. Όταν ο Χριστός είπε πάνω στο Γολγοθά, «Τετέλεσται», η κραυγή Του ήταν μια κραυγή νίκης. Είχε έρθει για να λυτρώσει τον κόσμο, και τώρα το είχε κάνει αυτό - και το έκανε δωρεάν! Και η κραυγή Του εκείνη αντηχεί στους αιώνες,

λέγοντας, «**Ω, ΟΛΟΙ** εσείς που διψάτε, ελάτε στα νερά• και όσοι που δεν έχετε ασήμι, ελάτε, αγοράστε, και φάτε• ναι, ελάτε, αγοράστε κρασί και γάλα, χωρίς ασήμι και χωρίς τιμή» (Ησαΐας 55:1).

Οι άνθρωποι κοιτάζουν το αίμα του Χριστού με καταφρόνια και περιφρόνηση, αλλά θα έρθει καιρός που το αίμα του Χριστού θα αξίζει πολύ περισσότερο απ' όλα τα βασίλεια του κόσμου.

Ας υποθέσουμε ότι θα περάσεις απόψε τις πύλες του θανάτου, θα βαδίσεις στον τάφο χωρίς καμιά ελπίδα εν Χριστώ.

Ας υποθέσουμε ότι είσαι ένας πλούσιος εκατομμυριούχος, ποια αξία θα έχουν τα εκατομμύριά σου; Το αίμα του Χριστού θα άξιζε περισσότερο για σένα απ' όλο το ασήμι και όλο το χρυσάφι στον κόσμο.

Ένας ηλικιωμένος εργάτης του Ευαγγελίου, στο επιθανάτιο κρεβάτι του, είπε: «**Φέρτε μου τη Βίβλο!**». Βάζοντας το δάχτυλό του πάνω στο εδάφιο, «**Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού Του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία**», είπε, «**Πεθαίνω έχοντας την ελπίδα μου σ' αυτό το εδάφιο**» (Α' Ιωάννου 1:7).

Δεν βασιζόταν στα πενήντα χρόνια που είχε κηρύξει το Λόγο του Θεού, αλλά στο αίμα του Χριστού. Μακάρι να δώσει ο Θεός ώστε όταν τελικά παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο, τα ενδύματά μας να είναι πλυμένα με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού!

*Δ. Ζ. Μουίν*

## Αύριο, Ίσως να Είναι Πολύ Αργά!

*Συνέχεια από σελ. 1η*

θάνατος, λοιπόν, μιλώντας του με μια υπόκωφη φωνή, του έλεγε, «**Ήρθα για να σε πάρω!**» Ο επιχειρηματίας, με τρομαγμένα μάτια, απαντούσε, «**Φύγε μακριά, Θάνατε. Δεν έστειλα να σε φωνάξουν!**». Ο Θάνατος, όμως, αρνήθηκε να φύγει μακριά και ο άνθρωπος αυτός μπήκε στην αιωνιότητα χωρίς τον Θεό.

Η λέξη «Αύριο» είναι ο πιο ταιριαστός επιτάφιος για πολλές ταφόπετρες. Η λέξη «**Αύριο**» ακούγεται τόσο αθώα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είναι η πιο επικίνδυνη λέξη για τη ζωή μας. Το αύριο είναι η βαριά και συμπαγής πύλη που έχει αποκλείσει πολύ κόσμο από τον Ουρανό. Ο Θεός ποτέ δεν μας υποσχέθηκε το αύριο. Η Βίβλος μάς εκλιπαρεί, «**Μην καυχιέστε για την αύριο... Να, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας**» (Β' Κορινθίους 6:2α). Όλοι εκείνοι που νομίζουν ότι μπορούν να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Χριστό αύριο μπορεί να πεθάνουν σήμερα!

Ετοιμάσου, λοιπόν! Για ποιο πράγμα; «**Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση**» (Εβραίους 9:27). Η μόνη προετοιμασία για το αύριο είναι η σωστή χρήση του σήμερα. Ετοιμάσου, λοιπόν! Πώς; Ο Θεός έχει ήδη προμηθεύσει τον τρόπο της σωτηρίας.



ας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, πέθανε για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε απ' τους νεκρούς για να μας δώσει μια νέα ζωή. Διαμέσου της πίστης σ' Αυτόν μπορείς να προετοιμαστείς για τη ζωή μετά το θάνατο.

Ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται, «**Εκείνος που ακούει τον λόγο μου, και πιστεύει σ' αυτόν που με έστειλε, έχει αιώνια ζωή, και δεν έρχεται σε κρίση, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή**» (Ιωάννης 5:24). Ετοιμάσου! Πότε; «**Να, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, να, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας**» (Β' Κορινθίους 6:2).

*Γεώργιος Γκιγκός*

**FREE OFFER** Go to our web site to see samples and to order FREE online: [www.evangeliofos.com](http://www.evangeliofos.com)

**FREE LITERATURE IN ENGLISH**

Write to us

**EVANGELIO-FOS**  
PO BOX 1089  
WALKERTOWN, NC 27051

order online or email us  
([evangeliofos@gmail.com](mailto:evangeliofos@gmail.com))

for your FREE colorful tracts and tri-folds in English and/or Greek  
(10 tracts per title)



or email us at: [evangeliofos@gmail.com](mailto:evangeliofos@gmail.com)

## Gospel-Light

We also publish GOSPEL - LIGHT in the English language with different articles. If you would like a copy of the English version, please fill out the coupon or write to us and we will send it to you for FREE

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ κυκλοφορεί στην Αγγλική γλώσσα με διαφορετικά άρθρα. Αν θέλετε το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ να στέλνεται ΔΩΡΕΑΝ σε σας ή σε κάποιον Έλληνα που ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω κουπόνι ή να μας γράψετε.

EVANGELIO-FOS - P.O. BOX 1089 - WALKERTOWN, NC 27051 - USA  
or email us: [evangeliofos@gmail.com](mailto:evangeliofos@gmail.com)

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΛΗ



# Αυτά Γράφτηκαν... για να πιστέψετε..



Υπάρχουν πολλά πράγματα που έκανε ο Κύριος και δεν αναφέρονται στη Βίβλο. Θα ήμουν πολύ ανόητος αν πίστευα ότι ο κάθε λόγος, η κάθε πράξη, και το κάθε θαύμα του Κυρίου μας αναφέρονται όλα σ' αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ σαφές ότι δεν είναι γραμμένα όλα όσα είπε ή έκανε ο Κύριός μας μέσα στη Βίβλο.

Μπορούμε, παρ' όλ' αυτά, να είμαστε βέβαιοι ότι οτιδήποτε έκανε ο Κύριος, ή οποιοδήποτε σημάδι μας έδωσε ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Υπάρχουν σίγουρα αρκετά πράγματα που αναφέρονται στη Βίβλο για να πείσουν την ψυχή μου ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού.

**"Τούτα, όμως, γράφτηκαν..."** Τα πράγματα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. **"... Για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός..."** Ο Χρισμένος, ο Γιος του Θεού. Όχι ο γιος του Ιωσήφ αλλά του Θεού. Γεννημένος από την Παρθένο Μαρία, αλλά συλληφθείς από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός ενσαρκωμένος, ο Θεός με την ανθρώπινη σάρκα. Ο Ιησούς είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Είναι τέλειος Θεός. Πιστεύω ότι έχω αρκετές αποδείξεις από τη Βίβλο για

να τα επιβεβαιώσω όλα αυτά τα γεγονότα.

Όλα αυτά τα πράγματα γράφτηκαν για ένα σκοπό - για να πιστέψετε. Ο Λόγος του Θεού παράγει πίστη και η πίστη έρχεται από την ακοή, και η ακοή από το Λόγο του Θεού. Να γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας να κηρύττουμε το Λόγο.

Για τον κόσμο το Ευαγγέλιο είναι μωρία, ανοησία, **αλλά για μας που πιστεύουμε είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία.** Είναι ανάγκη λοιπόν κάθε μέρα να είμαστε πιστοί στο να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Με το κήρυγμα έρχεται η πίστη στην καρδιά των ανθρώπων.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος, ο γεννημένος από την Παρθένο, ο συλληφθείς θαυματουργικά Γιος του Θεού, ο Θεός που συγκατένευσε να έρθει στη γη για να πεθάνει στο σταυρό και να πληρώσει το

χρέος της αμαρτίας μας.

Οι μορφωμένοι της εποχής μας μπορεί να λένε ότι κανένας δεν μπορεί να πιστέψει τέτοια πράγματα. Μπορεί να με κατατάξετε σε οποιαδήποτε κατηγορία θέλετε, αλλά εγώ θα εξακολουθήσω να ομολογώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Είναι κάτι περισσότερο από Γιος του Θεού, είναι ο Αμνός του Θεού, Εκείνος που πλήρωσε το χρέος της αμαρτίας μου με το ίδιο Του το αίμα.

**"... Και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά Του"**. Αυτός είναι ο δρόμος της λύτρωσης και της σωτηρίας. Στη Γένεση 15:6 ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό. Ο Αβραάμ δεν ήταν Εβραίος όταν τον κάλεσε ο Θεός, σύμφωνα με το αιώνιο σχέδιό Του. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ κι εκείνος πίστεψε στον Θεό και ο Θεός λογάριασε την πίστη του σ' Αυτόν σαν δικαιοσύνη.

Η μοναδική δικαιοσύνη που έχω είναι η πίστη μου στον σταυρωμένο Σωτήρα. Δεν πηγαίνω στον Ουρανό από τα έργα που κάνω με τα χέρια μου. Δεν μπορώ ούτε να κερδίσω ούτε να εργαστώ μόνος μου για να πάω στον Ουρανό. Ο μοναδικός δρόμος για να πάω στον Ουρανό είναι ν' αναγνωρίσω την απελπιστική κατάσταση μου μπροστά στον Θεό σαν

αμαρτωλός, χωρίς Θεό και χωρίς ελπίδα, και κατόπιν να έρθω να πέσω στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. **Να Τον δεχτώ, να πιστέψω σ' Αυτόν, να εμπιστευθώ σ' Αυτόν, "...και πιστεύοντας να έχω ζωή..."** Έχω αιώνια ζωή χάρη στο όνομά Του και χάρη στην απaráμιλλη ανάστασή Του από τους νεκρούς. Έτσι αποκτώ τη σωτηρία της ψυχής μου.

Η ζωή που έχω και η σωτηρία που απολαμβάνω είναι προσίτα στον καθένα που θα πιστέψει. Η σωτηρία του Χριστού δεν είναι μονάχα για το λαό της Ελλάδας, αλλά για όλους τους λαούς του κόσμου.

Αν λοιπόν η καρδιά σου διψάει για ειρήνη με τον Θεό, τότε αυτή η δίψα μπορεί να ικανοποιηθεί μόνον όταν πας και δεχτείς τον Ιησού σαν προσωπικό σου Σωτήρα. Ποτέ δεν θα μπορέσεις ν' αποκτήσεις ειρήνη με τον Θεό μέσα από οποιοδήποτε άλλο μέσο ή μέσα από οποιοδήποτε άλλο όνομα. **Δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσω του οποίου πρέπει να σωθούμε.** Γι' αυτό λοιπόν, θέλω να σου πω, αγαπητέ μου, ότι αν έρθεις όπως είσαι για να δεχτείς τον Ιησού, μπορείς ν' αποκτήσεις αιώνια ζωή και ν' απολαμβάνεις ειρήνη με τον Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού.

## ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ Ν'ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ;

Κρεβάτι - **αλλά όχι** ύπνο

Βιβλία - **αλλά όχι** μυαλό

Τροφή - **αλλά όχι** όρεξη

Φινέτσα - **αλλά όχι** ομορφιά

Σπίτι - **αλλά όχι** σπιτικό

Φάρμακα - **αλλά όχι** υγεία

Ανέσεις - **αλλά όχι** καλλιέργεια

Διασκέδαση - **αλλά όχι** ευτυχία

Σταύρωση - **αλλά όχι** Σωτήρα

Εκκλησία - **αλλά όχι** Ουρανό



**Ό,τι δεν μπορούν ν'αγοράσουν τα Χρήματα μπορεί να σου το δώσει δωρεάν ο Ιησους Χριστος.**

Τσέκαρε εδώ αν μόλις τώρα έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Κύριό σου.

Εδώ κάτω μπορείτε να λάβετε ένα ΔΩΡΕΑΝ Καινή Διαθήκη!

**ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ**  
(Σε Δημοτική Γλώσσα)

Συμπλήρωσε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το παρακάτω κουπόνι.

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ: [evangeliofos@gmail.com](mailto:evangeliofos@gmail.com)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΦΩΣ Τ.Θ. 1089  
WALKERTOWN, NC 27051 - USA

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΛΗ

## Προσευχή Σωτηρίας

Θα ήθελες, τώρα, να επιστρέψεις στον Θεό και να αρχίσεις μια προσωπική σχέση μαζί Του; **Αν, ΝΑΙ... Πες Του το! Με δυο λόγια που εκφράζουν την επιθυμία αυτή της καρδιάς σου, μίλησέ Του! Αν τα παρακάτω λόγια εκφράζουν την επιθυμία σου αυτή, χρησιμοποίησέ τα. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά σου, και δεν ακούει μόνο τα λόγια σου, αλλά βλέπει και τη διάθεση σου...**

«Πατέρα μου Ουράνιε, Σ' ευχαριστώ που έστειλες τον Ιησού! Κύριε Ιησού, πιστεύω ότι για μένα ανέβηκες πάνω στο Σταυρό, και Σ' ευχαριστώ. Με λύπη μετανοώ για κάθε αμαρτία μου. Καθάρισέ με με το πολύτιμο Αίμα Σου. Ανοίγω την καρδιά μου και με πίστη Σε καλώ να έρθεις στη ζωή μου. Σε δέχομαι για Σωτήρα και Κύριό μου! Σ' ευχαριστώ Κύριε... Στο Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν»

## ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ [www.evangeliofos.com](http://www.evangeliofos.com) [evangeliofos@gmail.com](mailto:evangeliofos@gmail.com)

EVANGELIO-FOS

PO BOX 1089

WALKERTOWN, NC 27051

Γράψτε μας: να σου στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ τα ζωηρόχρωμα βιβλιαράκια μας.



<http://tunein.com/radio/Aletheias-Faros-Greek-Radio>

Αληθείας

<http://tunein.com/radio/Aletheias-Faros-Greek-Radio>

ΦΑΡΟΣ

από τους Έλληνες για τους Έλληνες  
Μπορείτε να κατεβάσετε από το



Android Apps  
on Google Play



IPhones  
on Apple Store