

Μπορείς να Ζήσεις
Χωρίς τον ΘΕΟ

'Όμως...

'Όμως... Μπορείς
να Πεθάνεις
Χωρίς τον Θεό;



Ποιος Χρειάζεται
τον Θεό;



**Ο Θεός είναι
για τις γριές!**



**Ο Θεός είναι
για τους
αδύνατους
και ανόητους.**



**Πάλι, σε ερωτώ, Ποιος
χρειάζεται τον Θεό;**

**Εκείνοι που είναι ΕΤΟΙΜΟΙ
να πεθάνουν
χρειάζονται
τον Θεό!**



**Ο πλούσιος
χρειάζεται τον Θεό!
Και, ο φτωχός
χρειάζεται τον Θεό!**



Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει ότι πρέπει να είναι κοντά στον Θεό!

«Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου.»
Ψαλμός 111:10

Ο Ιησούς μας είπε, « Και μη φοβάστε από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, ενώ την ψυχή δε δύνανται να σκοτώσουν.

Αλλά να φοβάστε μάλλον εκείνον που δύναται και ψυχή και σώμα να καταστρέψει μέσα στη γέενα.» Ματθ. 10:28

Και ακόμα... «Ο άφρονας είπε στην καρδιά του: Δεν υπάρχει Θεός.» Ψαλμός 14:1

Ποιος είσαι εσύ, ο σοφός ή.....
ο άφρονας ; ...

Χρειάζεσαι τον Θεό!

Ίσως να ζεις απορρίπτοντας τον Θεό, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να πεθάνεις

απορρίπτοντας τον Θεό!

«Επειδή είναι γραμμένο: ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι σ' Εμένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει τη δόξα του Θεού.»

Ρωμαίους 14:11



Ίσως αποφεύγεις να σκέπτεσαι για το θάνατο.

Στην αβέβαιη ζωή μας υπάρχουν δυο σίγουρα πράγματα: Οι Φόροι και ο Θάνατος...

Σε θυμίζω όσο πιο ειλικρινά και με αγάπη μπορώ ότι μια μέρα θα πεθάνεις και θα συναντήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Δημιουργό σου!



Η Αγία Γραφή μας λέει, «Και καθώς αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση.» Εβρ. 9:27

Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στον Θεό μια μέρα!

Ζώντας χωρίς τον Θεό εξαρτάται από έσενα, Άλλα πρόσεξε την προειδοποίηση...

«Γιατί τι ωφελεί τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και να ζημιωθεί την ψυχή του;» Μάρκος 8:36

Ο θάνατος είναι Τελικός, η Κόλαση είναι Πραγματική και είναι Αιώνια!

Δεν υπάρει άλλη ευκαιρία για σωτηρία.



«Και μέσα στον άδη σήκωσε τα μάτια του, ενώ βρισκόταν σε βάσανα, και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και το Λάζαρο.»
Λουκάς 16:23

Και τότε αυτός φώναξε και είπε:
«Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βούτηξει την άκρη του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, επειδή, βασανίζομαι μέσα σε τούτη τη φλόγα». Λουκάς 16:24

Και ο Αβραάμ είπε: «Παιδί μου, θυμίσου ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου, και ο Λάζαρος παρόμοια τα κακά, τώρα αυτός μεν παρηγορείται, εσύ όμως βασανίζεσαι». Λουκάς 16:25

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ!

Ο Ιησούς δεν θέλει να πας στην Κόλαση! Ο Κύριος Ιησούς έδωσε την ζωή του στον Σταυρό ώστε να ετοιμάσει το Δρόμο για να πας στον Ουρανό!

«Κι εγώ τους δίνω ζωή αιώνια και δε θα χαθούν στον αιώνα και δε θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι μου». Ιωάννης 10:28

«Αυτά έγραψα σ' εσάς, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια, όσοι πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού». Ιωάννου Α' 5:13



ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ; ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ!

Τώρα, η ερώτηση είναι: θα δεχτείς το δρόμο της σωτηρίας του Θεού; Πρέπει να δεχτείς τον Ιησού Χριστό στην ζωή σου, με ταπεινή καρδιά και την προσευχή. Εγώ δεν μπορώ να σώσω την ψυχή σου, ούτε και κανένας άλλος άνθρωπος ή ιερέας, ή κάποια εκκλησία μπορεί να το κάνει. «Και δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρονό, που να έχει δοθεί μεταξύ των ανθρώπων, με το οποίο να πρέπει εμείς να σωθούμε». Πράξεις 4:12

Η σωτηρία είναι μόνο δια της προσωπικής πίστεως στον ζωντανό Χριστό. Σε παρακαλώ να δεχτείς τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου!

Γιατί δεν σκύβεις το κεφάλι σου τώρα και να προσευχηθείς. Δεν χρειάζεται να πας στην Κόλαση.

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ! Εάν δεν ξέρεις πως να προσευχηθείς, μπορείς να πεις κάτι παρόμοιο με τα παρακάτω:

«Κύριε Ιησού, μέχρι τώρα ζούσα χωρίς Εσένα, αλλά τώρα θέλω να ζήσω μαζί σου! Παραδέχομαι ότι είμαι αμαρτωλός και ποτέ δεν θα μπορούσα να σωθώ μόνος μου. Σε χρειάζομαι και εμπιστεύομαι μόνον Εσένα για την σωτηρία μου! Σώσε με αγαπητέ Κύριε!»